



**Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΒΕΜΚΟ:
Κοινωνικές δομές παροχής συσσιτίου ή κέτερινγκ;**

17 Οκτωβρίου 2015

Με έκπληξη διαβάσαμε την από 14/10/2015 ανακοίνωση του ΣΒΕΜΚΟ και της ΕΣΕ Αθήνας που αφορά το φορέα μας και την άποψή τους για τις συνθήκες υλοποίησης των προγραμμάτων καταπολέμησης της φτώχειας των οποίων έχουμε αναλάβει την υλοποίηση.

Καταρχήν, οφείλουμε να πούμε, ότι σε μία δημοκρατική κοινωνία, η αντιπαράθεση, η διαφωνία καθώς και η υπεράσπιση συλλογικών συμφερόντων, όπως τα αντιλαμβάνεται κανείς, είναι θεμιτά. Αυτό που δεν είναι θεμιτό σαν πρακτική είναι οι ανακρίβειες, που συχνά ξεπερνούν τα όρια της απλής ρητορικής υπερβολής.

Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, όσον αφορά τα προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας στους Δήμους Αχαρνών και Αθηναίων, τα προβλήματα με τις καθυστερήσεις στην έγκριση της χρηματοδότησής τους, που οφείλονται στον αργό ρυθμό με τον οποίο πραγματοποιείται η διαδικασία ελέγχου του παρεχόμενου έργου, είναι γνωστά. Αυτό είναι βεβαίως, κάτι εντελώς διαφορετικό από την εικόνα ενός «κακού εργοδότη» που επιχειρεί να αποφύγει να καταβάλει τα δεδουλευμένα (για να τα βάλει στην τσέπη του) ή δεν πληρώνει αποζημίωση απόλυσης (άλλωστε κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει απολυθεί).

Αυτό όμως που μας εξέπληξε δυσάρεστα είναι ότι πέρα από έναν λόγο που αφορά τα συμφέροντα των μελών του ΣΒΕΜΚΟ, η ανακοίνωση προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, στα αχαρτογράφητα νερά ενός χωρίς σαφές στίγμα λαϊκίστικου λόγου, που θυμίζει άλλους πολιτικούς χώρους από αυτούς που οι συντάκτες της θεωρούν ότι εκφράζουν. Μιας ρητορικής που θεωρεί ισοπεδωτικά όλες τις ΜΚΟ (προφανώς και το φορέα μας) απατεώνες που εισπράττουν χρηματοδοτήσεις χωρίς να υλοποιούν τα προγράμματα που αναλαμβάνουν, εκμεταλλεόμενοι φτωχούς και ανέργους.

Η πραγματικότητα είναι ότι κάθε δράση μας ελέγχεται και πιστοποιείται πριν τη χρηματοδότησή της, αλλά και κατά τη διάρκειά της από τα αρμόδια γι'αυτό όργανα του κράτους. Επιπλέον, η χρηματοδότηση που καταβάλλεται αφορά σε ποσοστό 80% τις δεδουλευμένες αποδοχές όσων προσέφεραν την εργασία τους στο πρόγραμμα. Είναι αντιφατικό από τη μια να θεωρείται ότι δεν υλοποιούμε ένα έργο και από την άλλη να καταμαρτυράται ότι κάποιος εργάστηκε σε αυτό, και μάλιστα «σε εργασίες πέραν του καθηκοντολογίου». Γιατί άραγε αν δεν είχαμε σκοπό να υλοποιήσουμε το έργο; Ειδικά στο πρόγραμμα του Δήμου Αχαρνών οι ευθύνες που οι συντάκτες της ανακοίνωσης αναζητούσαν κάποτε από το Δήμο για την αδυναμία του να παρέχει, όπως είχε υποχρέωση, το κατάλληλο χωράφι για τη δομή του δημοτικού λαχανόκηπου, έπαψαν τώρα να αναζητούνται και τη θέση τους πήρε ο ίδιος Δήμος ως αξιόπιστος μάρτυρας των όσων μας καταλογίζουν.



ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος

Νοταρά 45 & Μετσόβου 30, Αθήνα 106 83

Τηλ. 210 52 31 966 Fax: 210 52 21 950

Email: nostos@ath.forthnet.gr Website: www.nostos.org.gr

Επιπλέον, χωρίς κανένα στοιχείο, κατηγορούμαστε ότι η ποιότητα του συσσιτίου είναι κακή και ότι παρ'όλα αυτά αναλάβαμε και τη σίτιση των προσφύγων στον Ελαιώνα (Κύριος οίδε, με ποιες ύποπτες διασυνδέσεις!), τη στιγμή που για την ποιότητα του προσφερόμενου φαγητού χρησιμοποιούμε σύστημα πιστοποίησης ποιότητας, ελεγχόμαστε καθημερινά και κανένα περιστατικό δεν έχει αναφερθεί. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε τη σκοπιμότητα όλων αυτών, που το μόνο αποτέλεσμα που μπορούν να έχουν είναι η ανάθεση τελικά των δομών συσσιτίου σ'ένα κέτερινγκ και όχι στους φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Οι αντιφάσεις αυτές δεν θα υπήρχαν αν δεν είχε γίνει η ολισθηρή επιλογή να παρουσιαστούμε εκτός από «κακοί εργοδότες» και ως «ΜΚΟ λαμόγια και τρωκτικά» και άλλα συναφή και γραφικά που με ευκολία ακούγονται στα καφενεία της επικράτειας.

Ο δημόσιος διάλογος πάνω σ' αυτά τα ζητήματα είναι πολύ σημαντικός και θα είχε ενδιαφέρον να γίνεται πιο τεκμηριωμένα και να προχωρήσει λίγο παραπέρα από αφορισμούς και κλισέ. Σε αυτό το διάλογο είμαστε ανοιχτοί.

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του ΝΟΣΤΟΥ