



Το ΜΕΛΛΟΝ, τα Ασυνόδευτα Ανήλικα Παιδιά και οι φήμες Ανακοίνωση 26/7/2016

Οι εργαζόμενοι/ες και οι διοικήσεις των φορέων που έχουν αναλάβει και είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία της Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο ΜΕΛΛΟΝ παρακολουθούμε με βαθιά ανησυχία τις προσπάθειες αμαύρωσης, ακόμη και συκοφάντησης, των υπηρεσιών που παρέχονται σε δομές όπως το ΜΕΛΛΟΝ, χωρίς όμως να περιλαμβάνεται και η δική μας οπτική στα πράγματα. Γι' αυτό, αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε τα εξής:

- Ο Ξενώνας ΜΕΛΛΟΝ έχει φιλοξενήσει μέχρι σήμερα 1.100 παιδιά, αντί των 200 που ήταν ο αρχικός στόχος, ανταποκρινόμενος στην τεράστια ανάγκη που αντιμετώπισε το ελληνικό κράτος να καλύψει τις ανάγκες διαβίωσης και προστασίας χιλιάδων ασυνόδευτων παιδιών-προσφύγων. Από το τέλος του 2013, όταν ξεκίνησε η λειτουργία του Ξενώνα δεν έχει σημειωθεί ποτέ ατύχημα ή βίαιο επεισόδιο, δεν έχουν σχηματιστεί αντίπαλες «εθνικές» ομάδες μεταξύ των φιλοξενούμενων εφήβων, δεν έχουμε χρειαστεί ποτέ τη βοήθεια της αστυνομίας για να επιβληθεί η τάξη ή η ειρήνη. Αντίθετα, έχουμε ανταποκριθεί σε κάθε ανάγκη του ελληνικού κράτους, φροντίζοντας με επιτυχία παιδιά μικρότερα από την ηλικία που δέχεται κανονικά ο ξενώνας, παιδιά με σοβαρά σωματικά και ψυχικά προβλήματα, παιδιά που ζουν σήμερα μια φυσιολογική ζωή με την οικογένειά τους χάρη στους δικούς μας κόπους και προσπάθειες.
- Η λειτουργία του Ξενώνα ελέγχεται *κάθε μήνα* από τα αρμόδια όργανα του SOAM/ΔΟΜ. Επίσης ελέγχεται, τακτικά και αιφνίδια, από το ίδιο το πρόγραμμα, από τις νορβηγικές αρχές και βεβαίως από τις ελληνικές, χωρίς ουδέποτε να διαπιστωθεί οποιοδήποτε διαχειριστικό ή άλλο πρόβλημα.
- Είμαστε ανοιχτοί στις επισκέψεις, αιφνίδιες ή προγραμματισμένες, ώστε όποιος ενδιαφέρεται να δει και να κρίνει εξ ιδίων. Μέχρι τώρα έχουμε με κάθε τρόπο διευκολύνει όποιον πολίτη ή φορέα θέλει να μάθει περισσότερα για τη λειτουργία μας. Οι πόρτες μας είναι πάντα ανοιχτές σε όποιον θέλει να δώσει το όνομά του στην είσοδο.
- Θυμίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι στον ξενώνα μένουν ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά-πρόσφυγες με σκοπό την προστασία τους. Η κυκλοφορία φωτογραφιών και στοιχείων που ταυτοποιούν το ασυνόδευτο παιδί με τη διεύθυνση που μένει είναι και παράνομη και απαράδεκτη και το κυριότερο, είναι επικίνδυνη για το ίδιο το παιδί και την ασφάλειά του.



- Η υπεύθυνη συμπεριφορά ενός ενήλικα απαιτεί όταν συναντάμε παιδιά να περιφέρονται στο δρόμο, να τα γυρίζουμε σπίτι τους ή να ειδοποιούμε τους γονείς ή τους κηδεμόνες. Όταν ένα παιδί παραδέχεται ότι το "έσκασε" και δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό, στην πραγματικότητα το επιβραβεύουμε.
- Η χρήση οπτικού υλικού που "στήνεται" ακριβώς για να χρησιμοποιηθεί από δημοσιογράφους και λοιπούς "ενδιαφερόμενους" ενθαρρύνει τις παραβατικές συμπεριφορές και καταλήγει να διασπά τη σχέση του φιλοξενούμενου παιδιού με το προσωπικό του Ξενώνα. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μας έγκλημα σε βάρος των παιδιών που φιλοξενούνται στους ξενώνες ανηλίκων.

ΝΟΣΤΟΣ, ΙΑΣΙΣ, ΕΑΔΑΠ



IOM International Organization for Migration
ΔΟΜ Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία) μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM